

Jaargang 5 nummer 21
oktober 2017

DE MANTTEL



Foto: Bart van Dinten



Inhoud

- 2** Van de redactie
- 3** Woord van de pastoor
- 4** Boodschap Paus Franciscus
- 5** Van het parochiebestuur
- 6** Uit de parochie
- 8** Van de geloofsgemeenschappen
- 12** Liturgische kalender
- 14** Bijzondere vieringen
- 19** Contactgroepen Rondom de Torens
Parochiestatistiek
- 20** Martinuspen
- 21** De parochie uit
- 22** Jongerenpagina
- 23** Kinderpagina
- 24** Fotopagina

Contactgegevens parochie

Secretariaat - Parochiecentrum -
Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS Cuijk
tel. 0485-312555
email: info@martinuscuijk.nl
twitter: @MartinusCuijk
website: www.martinuscuijk.nl
facebook: Theo Lamers of parochieh-martinus-cuijk
Rekeningnr nieuwe parochie: (NL67RABO) 01774 93 232
Het parochiecentrum is op werkdagen bereikbaar van
9.30 uur - 12.00 uur.

Van de redactie

Zoals u zich misschien herinnert, vertelde ik in de vorige Mantel dat ik naar Canada zou gaan en daar mijn vriendin zou opzoeken. Zij is een half jaar geleden tot Anglikaans diaken gewijd en wordt eind oktober tot priester gewijd. In Watrous, een piepklein plaatsje in het midden van de provincie Saskatchewan, heeft ze twee parochies onder haar hoede, een Lutheraanse en een Anglikaanse. Er zijn mooie kleine kerken, waar ongeveer 100 mensen in kunnen en er zijn wekelijks ongeveer 40-50 kerkgangers, met net als overal actievare en minder actieve mensen. Om de week komt ze in een van deze parochies en de parochianen gaan vaak naar beide kerken.

Ik was erg verbaasd toen ik op een zondag in haar Lutherse kerk zat en meedeed in de mis: het was grotendeels hetzelfde als een Rooms-Katholieke zondagsmis! De indeling, de woorden (natuurlijk wel Engels ☺), de lezingen. De liederen waren anders, dat wel, maar ik herkende er toch wel een paar in het dikke liederenboek. Marie-Louise vertelde me dat deze twee kerken inderdaad niet zo veel anders zijn dan de katholieke kerk, behalve natuurlijk de overkoepelende organisatie en dat er in de afgelopen decennia zelfs stappen waren gezet om weer richting de katholieke kerk op te schuiven in de invulling van de zondagsdienst. Dit in tegenstelling tot de gereformeerde kerken in Nederland. Voor mij was dit bezoek een eye opener: ik realiseerde me meer dan ooit dat alle christenen bij elkaar horen en dat wij eerder overeenkomsten zouden moeten vieren dan de verschillen uitspelen. Al die verschillende mensen en al die verschillende vormen van christen zijn, dat is toch mooi?

Onze volgende editie van de Mantel komt in december uit. Het wordt weer een compacte editie met alle informatie over de vieringen en andere activiteiten in de Advent, de Kersttijd en januari.

Als u hiervoor iets wilt aanleveren, dan kan dat via de normale kanalen voor de deadline die hieronder wordt vermeld.

Colofon

Dit parochieblad is in een oplage van 1200 exemplaren verspreid in de zeven geloofsgemeenschappen van de parochie Heilige Martinus. Kopij voor het volgende nummer verwachten wij uiterlijk op 17 november a.s. en kan aangeleverd worden via de contactgroepen of op redactie@martinuscuijk.nl.

Redactie en opmaak:
Annemarie Emmen
Miriam Janssen

Woord van de pastoor: "De Heer heeft grote dingen aan mij gedaan..."

Op het moment dat ik voor het parochieblad schrijf zijn we volop bezig met de voorbereidingen voor de bisdombedevaart waar onze bisschop de parochies voor uitgenodigd heeft. In mijn werkzaamheden voor de bisschop als gedelegeerde van Jeugd en Jongeren mag ik de groep gezinnen, tieners en jongeren begeleiden. Bijzonder is dat er uit onze parochie 3 gezinnen mee gaan. Ik ben heel benieuwd naar hun ervaringen en reacties!



Pastoor Theo Lamers

Een aantal mensen uit onze parochie verleent ook als vrijwilliger hun deelname aan deze reis. De projectleider en de bedevaartleider, de coördinator Jeugd- en Jongeren en een aantal vrijwilligers en pelgrims (sommigen voor de eerste keer, maar allemaal uit Cuijk!) gaan in de herfstvakantie mee naar Lourdes en komen uit onze parochie. We zullen in die eerste week van de herfstvakantie met zo'n 1100 Nederlandse pelgrims in Lourdes zijn.

Voor sommigen heeft Lourdes een stoffig imago... dat is toch alleen voor oude mensen... dan moet je toch ziek zijn, als je naar Lourdes gaat, maar... niets is minder waar! Lourdes is een plek waar de hemel de aarde raakt, en die is niet voor een specifieke groep mensen, die is voor iedereen!

Onlangs mocht ik samen met een parochiaan een verhaal en ervaringen over Lourdes vertellen in het Doehuis (Padbroek). En ondanks dat we met een beperkt groepje waren, was het een bijzonder inspirerende ochtend.

Met velen die Lourdes bezocht hebben delen we de ervaring dat Lourdes barst van de commercie. Mariabeelden in alle soorten en maten, rozenkransen in de meest vreemde kleuren en vormen, koffietentjes (met heerlijke cappuccino, overigens!) te over.

Maar als je daar doorheen kunt kijken, of doorheen gelopen bent en op het heiligdom komt, is het alsof je in een andere wereld komt. Rust - ondanks soms duizenden anderen -, verbondenheid - in het zingen en vieren in vele talen -, de gebeden in de grot en de vele kaarsen die tot velerlei intenties worden opgestoken, de behulpzaamheid - in Lourdes, zo vanzelfsprekend... In Lourdes ligt ook een stukje van mijn persoonlijke verhaal, door de ontmoetingen die ik gehad heb en in de

keuzes die ik daardoor gemaakt hebt. Ontmoetingen met mensen, met Maria, met God... Lourdes is voor mij al vele jaren een thuis komen, zoals voor velen! We hopen in de komende herfstvakantie weer zo'n bijzondere pelgrimsreis te maken. U leest er zeker nog meer over in één van de volgende parochiebladen.

Ik hoop dat we samen met de pelgrims en vrijwilligers uit onze parochie - klein en groot, jong en oud -, met de vele pelgrims uit ons bisdom en velen uit de hele wereld met Maria haar Magnificat kunnen herhalen wat dit hele jaar als thema klinkt in Lourdes: "God heeft grote dingen aan mij gedaan!" Ook voor onze parochie zal een kaars branden op die bijzondere plek bij de grot, waar de hemel de aarde raakt!

Hartelijke groet,
pastoor Theo Lamers

Aan Mij schonk de Heer zoveel genaden

Themalied Lourdes 2017 t+m: J.-P. Lécot, vert: H. & M. de Gerssem

Aan mij schonk de Heer zoveel genaden.
Ik zeg dank, prijs Zijn Naam.
Aan mij schonk de Heer zoveel genaden.

Moeder van Jezus, die ons uitnodigend aankijkt, o Maria!
Moeder van Jezus, die Gods glimlach aanreikt, o Maria!
Moeder van Jezus, die de zieken troost en sterkte geeft, o Maria!
Moeder van Jezus, die met armen en zwakken medeleeft, zingen wij met elkaar...

Moeder van Jezus, die zich over zondaars ontfermt, o Maria!
Moeder van Jezus, die gekwetste zielen beschermt, o Maria!
Moeder van Jezus, die bedroefden hoop en toekomst biedt, o Maria!
Moeder van Jezus, die voor alle hemelse vreugde voorziet, zingen wij met elkaar...

Moeder van Jezus, die aan Bernadette verscheen, o Maria!
Moeder van Jezus, zegt dat God de Vader is van elkeen, o Maria!
Moeder van Jezus, in Lourdes de Onbevleete Maagd, o Maria!
Moeder van Jezus, die de hemelse belofte uitdraagt, zingen wij met elkaar...

Moeder van Jezus, aan Zijn zijde in Kana, o Maria!
Moeder van Jezus, aan de voet van het kruis op Golgotha, o Maria!
Moeder van Jezus, bij Hem ten hemel opgevaren, o Maria!
Moeder van de kerk, waar christenen samenkomen, zingen wij samen...

Moeder van Jezus, Koningin van dienstbaarheid, o Maria!
Moeder van Jezus, Koningin van de medemenselijkheid, o Maria!
Moeder van Jezus, Koningin van vredelievendheid, o Maria!
Moeder van Jezus, Koningin van zaligheid, zingen wij met elkaar...

Boodschap Paus Franciscus over vluchtelingen pastoraal bewogen en politiek getint

Paus Franciscus heeft onlangs een wat lastige boodschap de wereld ingestuurd ter gelegenheid van de Wereldgebedsday voor vluchtelingen en migranten die overigens pas op 18 januari 2018 plaatsvindt. Die

gebedsday dateert al van 1914, ingesteld door paus Pius X. De boodschap van Franciscus is enerzijds pastoraal bewogen, anderzijds sterk politiek getint. Vooral dat laatste aspect heeft wereldwijd tot verschillende reacties geleid, van instemming tot scepsis. Zijn kernboodschap is dat 'we' - individuele mensen, samenlevingen en regeringen - harten en grenzen open moeten stellen voor mensen die op de vlucht zijn voor geweld, politieke vervolging, natuurrampen, wurgende armoede en hongersnood.

De paus citeert Leviticus 19, 33-34 : 'Iemand die als vreemde in uw land verblijft mag niet onderdrukt worden. Behandel vreemdelingen die in uw midden wonen als inboorlingen. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heer, uw God'. En om het met Mattheus (25,35.43) te zeggen: iedere vreemdeling die aan onze deur klopt is een kans voor een ontmoeting met Jezus Christus.

Logisch, dat de paus oproept tot naastenliefde. Hij doet het in de stijl van Angela Merkel met haar 'Wir schaffen das'. Die grootmoedige opstelling heeft de Bundeskanzlerin tot op de dag van vandaag zware politieke tegenwind opgeleverd. Daar heeft de paus geen last van. Als hij roept 'Wir schaffen das' bedoelt hij niet de Vaticaanse Staat maar de wereldgemeenschap. Het is niet niks wat de paus voor ogen staat. Hij roept gedetailleerd op om vluchtelingen en migranten 'op te nemen, te beschermen, aan te moedigen, te steunen en ze te helpen integreren'. Dat zijn precies de pijnpunten die in elk debat over vreemdelingen opduiken. Franciscus schetst een ideaalbeeld van hoe vluchtelingen zouden moeten worden opgevangen. Maar hij toont zich tegelijk realistisch als hij opmerkt dat er grenzen aan die opvangmogelijkheden zijn.

Want met een onbeperkte massale instroom is het immers moeilijk, zo niet onmogelijk, om al die vluchtelin-



gen en migranten naar behoren op te vangen, ze kansen te geven op onderwijs en werk en om ze te integreren zonder dat ze hun eigen culturele identiteit hoeven op te geven. De paus is realistisch genoeg om daarbij op te merken dat zoiets een proces van lange adem is.

In de Verenigde Staten wordt de boodschap van de paus gezien als een verkapte veroordeling van het migrantenbeleid van president Trump en zijn regering. Vooral het plan om 800.000 buitenlandse jongeren die al hun hele leven in de VS wonen alsnog uit te wijzen, heeft de paus al eerder bekritiseerd.

Paus Franciscus is van mening dat het gezinsverband - en waar nodig gezinshereniging - een zeer belangrijk onderdeel van de hulp aan vluchtelingen en migranten moet zijn. Ontelbare gezinnen zijn - buiten hun schuld - uit elkaar gerukt en door de extreem strenge visumbepalingen in veel landen is hereniging veelal onmogelijk. In dat verband pleit hij zelfs voor tijdelijke, bijzondere visa.

Uitgaande van de rechten en de waardigheid van elke mens pleit Franciscus ervoor dat migranten geholpen moeten worden aan menswaardige onderkomens. Ze moeten vrije toegang krijgen tot telecommunicatiemiddelen en geholpen worden bij het zoeken naar werk. Overheden moeten zich volgens de paus in het bijzonder inspannen om minderjarigen die alleen op de vlucht zijn, bij pleeggezinnen onder te brengen en om ze onderwijfs te laten volgen.

door Frans Wijnands
www.deroerom.nl



Sinds de vakantie heeft het bestuur al weer 2 vergaderingen gehad en wordt er op alle fronten hard gewerkt. De penningmeester, Ger Langen kon onlangs melden dat de Kerkbalans nog steeds op het niveau van 2016 verloopt..opmerkelijk hierin is dat de geloofsgemeenschappen van de H. Jozef, H. Agatha, H. Lambertus - Beers en H. Lambertus - Linden, een forse groei laten zien, terwijl de geloofsgemeenschappen van de St. Martinus - Cuijk en de H. Anthonius dit jaar enigszins achterlopen op voorgaande jaren. We hopen natuurlijk dat in het laatste kwartaal van dit jaar deze achterstand ingehaald gaat worden.

Wij willen nochmals benadrukken dat door het maken van een periodieke gift ten behoeve van de kerkbalans, u belastingvoordeel heeft bij uw inkomstenbelasting. Zonder drempel kunt u de gift volledig aftrekken. Op de website van de parochie kunt u hierover meer lezen...

De penningmeester heeft voor de komende maanden extra werk op zijn bureau gekregen, landelijk hebben de bisdommen besloten om met een ander boekhoudpakket te gaan werken, het nieuwe pakket zou op vele vlakken makkelijker te gebruiken moeten zijn, daarnaast zou het meer mogelijkheden bieden om koppelingen te maken naar bijvoorbeeld betaal- en incasso modules, projectadministraties zoals kerkbalans, begraafplaatsen... etc.

In dit kader willen we de ledenadministratie van onze geloofsgemeenschappen weer up-to-date maken. We zouden daarom graag in het bezit komen van uw e-mailadres.

Zou u zo vriendelijk willen zijn een korte email te sturen, voorzien van uw naam en adres, aan: ledenadministratie@martinuscuijk.nl

De laatste tijd wordt er middels commercials op radio en tv regelmatig aandacht gevraagd om een goed doel op te nemen in uw testament. Dat dit onderwerp actueel is hebben wij als parochie ook mogen ervaren. Onlangs kregen wij via een notaris te horen dat de geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk was benoemd in een testament. De overledene had de wens om een bedrag te schenken ten behoeve van de restauratie van de H. Martinuskerk - Katwijk. Een mooie geste die zeer goed van pas gaat komen, immers de kerk in Katwijk is hard toe aan een intensieve restauratie en met deze schenking is een mooi startkapitaal direct beschikbaar. Mocht u overwegen om ook onze parochie of uw geloofsgemeenschap op te nemen in uw testament, dan is hiervoor een folder beschikbaar. U kunt deze aanvragen bij het secretariaat van de parochie, of downloaden op de website van de parochie.

De Martinusmis komt ook al snel in beeld, op dit moment repeteren de heren- en dameskoren van onze parochie

gezamenlijk met de kerkelijke harmonie Gaudete in Domino aan de Missa Simplex. Op zondag 12 november om 11 uur zal deze mis worden uitgevoerd. Het is een uniek moment in de geschiedenis van onze parochie, nooit eerder werkte zoveel koren samen met elkaar... Wij hopen dat u getuige wilt zijn van deze bijzondere viering.

Tenslotte kunnen we melden dat we ook werken aan de lasershow. Wat in 2015 als een experiment is ontstaan is inmiddels toch wel een gewaardeerd programmaonderdeel. Afgelopen jaar bezochten bijna 1000 personen de uitvoeringen. Bijzonder in deze is dat het veelal bezoekers zijn die normaliter niet in de kerk komen. Deze nieuwe vorm van innovatief pastoraat past prima in het beleidsplan van de parochie.

Uit voorgaande lasershows hebben we natuurlijk ook iets geleerd, daarom hebben we Joost Hendriks en Floris van Heukelom bereid gevonden voor het regie-team. Ook de vorm van de uitvoering zal iets anders zijn dan voorgaande jaren... Noteert u alvast dat de lasershow 2017 op zaterdag 30 december om 19.00 en 21.00 uur zal zijn.

Het parochiebestuur

Wees gegroet, O Sterre

*Wees gegroet, O Sterre
Wees gegroet van verre
Aan de hemel blinkt uw licht
In het bange vergezicht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria*

*Als de golven stijgen
Hoger, hoger dreigen
Schijn dan veilig voor ons uit
Gun de zee geen droeve buit
Wees gegroet, wees gegroet, Maria*

*Als in donk're luchten
Wij naar u verzuchten,
Laat de wolken heind' en ver,
Voor u vluchten, morgenster.
Wees gegroet, wees gegroet, Maria*

*Wees gegroet, O Sterre
Wees gegroet van verre
Op uw zacht en zalig licht
Houden wij het oog gericht
Wees gegroet, wees gegroet, Maria*

Cuijkse Taizéviering teken van Advent

In de St. Martinuskerk in Cuijk wordt op vrijdag 8 december 2017 om 19.00 uur een Taizéviering gehouden. De viering is een initiatief van de H. Martinus parochie Cuijk. Deze viering staat in het teken van Advent. Er worden tijdens de Taizéviering door de aanwezigen (door piano begeleide) passende liederen uit Taizé gezongen, afgewisseld met gebed, korte bijbellezingen en een meditatief moment van stilte.

Taizé is een internationale christelijke oecumenische kloostergemeenschap in het zuiden van Frankrijk, waar jaarlijks duizenden mensen, vooral jongeren, uit heel Europa komen voor een periode van ontmoeting en bezinning. Drie maal per dag komen de broeders met alle bezoekers bijeen voor het gemeenschappelijk gebed in de Verzoeningskerk, met veel zingen en een lange tijd van stilte. De liederen van Taizé zijn kort en eenvoudig en gemakkelijk meerstemmig te zingen. Sommige Taizé-liederen zijn heel bekend geworden, zoals bijvoorbeeld Ubi caritas, of Als alles duister is.

Voor meer informatie: <http://www.taize.fr/nl>.



Bij de Taizéviering in Cuijk zitten de aanwezigen in een speciaal gecreëerde intieme ruimte vóór in de Martinuskerk. De totale viering duurt ca. 45 minuten. Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een kop koffie of thee na te praten en een kijkje te nemen bij de speciale boekentafel. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd deze Taizé-viering bij te wonen!

Datum en tijd: Vrijdag 8 december 2017, 19.00 uur.

Plaats: St. Martinuskerk, Kerkstraat 10, Cuijk

De Taizévieringen in 2018 zijn op:

9 maart

8 juni

14 september

7 december

Noteert u deze data alvast in uw agenda? Het thema van deze vieringen wordt later bekendgemaakt.

Voor meer informatie:

Gita Siebers, 06-27265138

De foto, gemaakt door Gita Siebers, toont de wand-schildering De Barmhartige Samaritaan in de Martinuskerk in Cuijk.

Stichting Hulphond

Inzamelingsactie cartridges en mobiele telefoons voor Stichting Hulphond!

Op diverse plaatsen in Cuijk en omgeving vindt u sinds kort inzamelboxen voor oude cartridges en mobiele telefoons. Ze staan in diverse winkels in Cuijk en ook in de kerken.

Het is een actie van de Rotaryclub Cuijk-Maas-kant om door middel van hergebruik van deze middelen gelden te verwerven om een opleiding te betalen voor een hulphond in onze regio.

De hulphond is Cuijk wellicht bekend door de actie van Helma Verhoeven en Banios om hulphonden toe te staan in gebouwen en ruimtes. Daarvan zit ook een sticker in de Martinuskerk!

Graag willen we de actie voor de stichting hulphond ondersteunen! U kunt oude cartridges of mobiele telefoon (met evt toebehoren) deponeren in of bij de verzamelbox. Er wordt dan gezorgd dat ze goed gerecycled of herbestemd worden, waarvan de opbrengsten voor de Stg. Hulphond zijn. Een goede actie die wij graag ondersteunen! Helpt u mee?! U vindt een verzamelbox in alle kerken van onze parochie.



Halloween

Halloween wordt ieder jaar gevierd op 31 oktober en neemt elk jaar aan populariteit toe. De naam Halloween werd voor het eerst in de 16e eeuw gebruikt in Schotland, maar het feest dateert al van het begin van de christelijke jaartelling. Halloween is een verbastering van All Hallows' Eve, de avond voor allerheiligen.

De oorspronkelijke naam voor halloween is Samhain. Dit is van oorsprong een Keltisch oogstfeest. De Kelten in Ierland en Groot-Brittannië vierden op 31 oktober oud en nieuw. De oogsttijd was afgelopen en de winter stond voor de deur. Voor hen brak het nieuwe jaar aan. Naast het vieren van het oogstfeest had deze avond voor de

Kelten nog een andere betekenis. Zij geloofden namelijk dat op deze dag de deur naar de onderwereld een klein stukje open stond. Volgens de Kelten zouden de geesten, van de mensen die het afgelopen jaar overleden waren, op deze dag op zoek gaan naar een levend lichaam om dat in bezit te kunnen nemen.

Om de geesten weg te houden deden de mensen in de huizen alle vuren uit, kleden zich met lompen (zodat ze minder aantrekkelijk zouden zijn) en maakten herrie in de buurt waar ze door liepen. Ook werden er toverformules opgezegd om meer kracht te krijgen. Daarnaast waren er mensen die zich verkleedden en vermomden. Vermomd nam men deel aan dwaaltochten aan de rand van het dorp, om zo de kwelgeesten van hen weg te houden. Op deze manieren probeerde men de geesten te verjagen. Ook de druïden, (tovenaars) droegen hun steentje bij. Ze geloofden ook dat de god van het Samhainfeest legioenen van demonische geesten op de been bracht. Om deze te verjagen staken ze bonfires aan, dit zijn de tegenwoordige vreugdevuren. In de tweede helft van de 19e eeuw trokken grote groepen Ieren en Schotten naar Amerika en introduceerden zo ook daar het Halloween.

Alle rituelen die verbonden zijn met Halloween hebben een connectie met de dood of de geestenwereld. Keltische jongeren trokken op de avond voor Samhain langs de deuren om hout te verzamelen voor hun vreugdevuren. Katholieke kinderen en armen gingen op deze dag langs de deur om zogenoemde zielenkoeken te verzamelen. Iedere koek die gegeten werd stond voor een ziel die uit het vagevuur gered werd en zijn weg naar de hemel vond.

Jack 'O Lantern

De traditie van het gebruik van de pompoen, de zogenoemde Jack 'O Lantern, komt voort uit Ierland. Er zijn diverse theorieën over maar de meest bekende is deze. Op een avond komt Jack de duivel tegen die hem mee wil nemen naar de hel. Jack lokt de duivel in een boom, zet een kruis op de stam en heeft zo de duivel gevangen in de boom. De duivel vraagt Jack hem los te laten, en belooft hem dat hij nooit naar de hel zal hoeven. Hierop laat Jack de duivel los. Wanneer Jack sterft mag hij door zijn slechte levenswandel niet naar de hemel, maar ook bij de hel wordt hij weggestuurd. Zijn ziel zal voor eeuwig ronddolen. De duivel werpt hem bij zijn vertrek aan de poort van de hel een gloeiende kool na. Deze doet Jack in een uitgeholde pompoen om zo zijn weg te verlichten.

Er zijn bijzondere dagen op komst

1 november:

Allerheiligen is een christelijke feestdag waarop alle heiligen (ruim 100 000) van de rooms-katholieke kerk gezamenlijk worden vereerd en herdacht.

Het feest wordt sinds de achtste eeuw gevierd.



2 november:

Met Allerzielen worden alle gestorven herdacht. Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de rooms-katholieke kerk de onderwerpen dood en leven na de dood aan de orde komen. In de afgelopen jaren werden er in Nederland op veel plaatsen bijeenkomsten georganiseerd en werden er massaal kaarsjes aangestoken (voor wie steek jij een kaarsje op?) en verhalen verteld over overledenen. Zo verbreidde een religieus gebruik zich in het intussen heel beperkt religieus Nederland.

Geschiedenis

De Byzantijnse kerk kende in de vierde eeuw al een gedenkdag op 13 mei voor alle heilige martelaren. Deze dag werd in de zevende eeuw in de rooms-katholieke kerk overgenomen. In de achtste eeuw werd de dag uitgebreid tot feestdag voor alle heiligen. Paus Gregorius IV riep deze dag in 837 uit als algemene en officiële rooms-katholieke gedenkdag voor alle heiligen en stelde de datum vast op 1 november.

De voorbereidingen voor beide feesten vinden vaak plaats op Allerheiligenavond. Allerheiligenavond wordt in het Engels Halloween (van All Hallows' Evening) genoemd.

Bij de kerkelijke viering van Allerheiligen wordt het thema van het einde der tijden behandeld. Er worden missen opgedragen aan alle heiligen en kerkhoven bezocht. Het leven van de heiligen die in de hemel verblijven wordt herdacht en als voorbeeld gesteld voor een goed christelijk leven. Op de avond vóór en de middag en avond ván Allerheiligen worden voorbereidingen getroffen voor het feest van Allerzielen op 2 november. In alle rooms-katholieke streken worden de kerkhoven schoongemaakt en met bloemen versierd.

In Engeland heeft Halloween zich sinds de Reformatie in zestiende eeuw als wereldlijk feest verder ontwikkeld en nadat het door (Ierse) kolonisten naar Amerika was overgebracht, heeft het zich de laatste decennia van daaruit weer over Europa verspreid. Met de kerkelijke feesten heeft het huidige Halloween niets meer te maken.

Wereldlijke feestelijkheden en gebruiken rond 1 november

1 november is tot in de twintigste eeuw ook een belangrijke kalenderdag geweest in het dagelijks leven, vooral van boeren en kooplieden. In de agrarische wereld was 1 november het begin van het winterseizoen en van

de werkzaamheden binnenshuis (november is slachtaand), de datum waarop de kachel en de winterkleren weer van zolder werden gehaald.

Verder was 1 november de dag waarop lonen werden uitbetaald, nieuwe pachttermijnen ingingen en knechten en meiden in dienst traden. Ook de najaarsmarkten werden vaak op 1 november gehouden. Behalve voor het doen van winterinkopen was een bezoek aan de najaarsmarkt ook een gelegenheid om uit te gaan. In Winschoten wordt nog altijd Allerheiligenmarkt (Aldrillenmarkt) gehouden, dit jaar op maandag 6 november.

Weerspreuken Allerheiligen

“Houden de kraaien voor Allerheiligen school,
zorg dan voor hout en kool.”

“Als het met Allerheiligen sneeuwt,
leg dan uw pels gereed.”

“Met Allerheiligen vochtig weer,
sneeuwbuien volgen keer op keer.”

“Brengt Allerheiligen de winter aan,
dan doet Martinus (11 november) de zomer staan.”

“Geeft Allerheiligen zonnenschijn,
dan zal het spoedig winter zijn.”

“Na het zomertje van Allerheiligen,
kan u voor de winter niet beveiligen.”

Kerstpakketten actie

Kerstpakketten actie gezamenlijke kerken Cuijk
Bij veel mensen in Cuijk en omstreken zal het inmiddels al een bekend gegeven zijn dat er in de dagen voor Kerst een inzamelingsactie plaatsvindt om pakketten samen te stellen voor mensen die het sociaal, financieel of door ziekte moeilijk hebben.

Dit gebeurt door een oecumenische werkgroep die geholpen wordt door de gezamenlijke kerken van Cuijk, de Vincentius-vereniging, de parochiële Caritas instelling en door het Merletcollege en diverse basisscholen.

Het motto luidt: MET ELKAAR en VOOR ELKAAR.

Ook U kunt meedoen door uw eigen kerstpakket in te leveren, zelf een pakket samen te stellen, enkele boodschappen af te geven of geld te doneren.

Inleveren:

- In de kerken staan in de maand december manden klaar waarin men artikelen kan deponeren.
- Losse boodschappen kan men zaterdag 16 december kopen en inleveren bij de EmTé in Cuijk en bij de Jumbo in Cuijk vanaf 11.00 uur
- Op vrijdag 15 december is er gelegenheid een kerstpakket of artikelen in te leveren in de Herberg aan de markt in Cuijk tussen 16.00 - 17.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur.

Voor meer informatie : Ton Kwant tel. 06-28436791 of Joke Stange tel. 06-15191709.

Allerzielen

*Het is weer herfst en Allerzielen
wij leggen bloemen op grijze zerken
voor zij die ons met veel pijn ontvielen
en nu eeuwig rusten onder hoge berken.*

*Tussen engelenkopjes en gedachtenissen
lezen wij namen die met ons zijn verwant
en doorheen de stille tranen die wij wissen
geven wij de roos van liefde uit onze hand.*

*Herinneringen komen weer sterk tot leven
soms van heel ver of nog van heel dichtbij
dankbaar om wat zij ons hebben gegeven
blijven ze innig verder leven aan onze zij.*

*In kaarsjes die voor hun herdenking branden
zoeken wij bij U, om troost, steun en licht
Goede Vader, hun naam staat in uw handen
- geef aan hun dood een nieuw gezicht!*

Greta Casier



Martinusfeest
2017

zaterdag
11 november
Sint Martinuskerk Cuijk

16.00 uur
lampion knutselen met
aansluitend samen eten

18.00 uur
Sint Martinusviering
met lampionnoptocht
en Martinusvuurkorven

Mail voor 8 november
naar info@martinuscuijk.nl
om je op te geven.



Rondom de Martinustoren Cuijk

Met het najaar op komst neemt de openstelling van de kerk weer wat af, maar tot en met de herfstvakantie blijft de kerk op zaterdag- en zondagmiddag geheel open voor parochianen, gasten en bezoekers. We mogen terugkijken op een zeer vruchtbaar zomerseizoen. Veel toeristen, maar ook mensen uit onze eigen parochie, hebben de kerk bezocht. Tijdens de vierdaagse werd de stoel om te zitten, het kopje koffie of thee bijzonder op prijs gesteld. Een record was de culturele dag: meer dan 1300 bezoekers, de kaarsjes waren niet aan te slepen. Ook het programma met het Molukse koor was zeer aansprekend! We hopen hen nog eens in de kerk te mogen verwelkomen.

Tijdens het kermisweekend vierden we in de parochie Ziekenzondag. Dit jaar voor het eerst een gezinsviering samen met het Jeugdkoor en het Dames- en Herenkoor. Deze combinatie werd bijzonder door de parochianen gewaardeerd. Na de viering was er nog een heel gezellige nazit.

Ondertussen is het centrum van Cuijk in volle renovatie van de Grotestraat. Het is soms even puzzelen welke wegen open en dicht zijn, maar de kerk blijft te allen tijden bereikbaar. Voor november zijn we bezig met de voorbereidingen van het Martinusfeest. Dit jaar met een unicum: de gezamenlijke dames- en herenkoren zullen op 12 november samen met de kerkelijke harmonie de Missa Simplex uitvoeren. Komende maand starten de gezamenlijke repetities en we zien uit naar het resultaat! Komt u ook luisteren?

In de zomervakantie zijn ook al weer de eerste afspraken gemaakt voor de Lasershow. Ieder jaar willen we proberen deze een beetje te verbeteren. Op de zaterdag na Kerstmis gaan we er in ieder geval weer een hele mooie avond van maken!

Kortom, na een wat rustige periode in de vakantie, draait alles weer op volle toeren. Samen gaan we weer op weg richting november en Kerstmis.

Contactgroep rondom de Martinustoren

Avondwake en uitvaart

Er lijkt soms wat onduidelijkheid te zijn over de mogelijkheden van Avondwake en Uitvaart. Daarom in dit parochieblad wat informatie.

Een avondwake kan plaatsvinden in de geloofsgemeenschappen waar een werkgroep Avondwake aanwezig is. In onze parochie is dat op dit moment in Beers, Katwijk, Linden en Vianen (onder voorbehoud). In de avondwake staat het samen meeleven met de familie centraal. Deze avondwake wordt geleid en begeleid door vrijwilligers uit de werkgroepen. Bij deze vieringen is de overledene niet aanwezig in de kerk.

De uitvaartdienst is een viering in de kerk, waarin afscheid wordt genomen van de overledene en waarbij deze normaal gesproken aanwezig is. Deze viering kan in overleg met de pastores in de ochtend, in de middag, maar ook op de vooravond plaatsvinden.

De vorm van de dienst kan een eucharistieviering of een gebedsdienst zijn, waarvan de inhoud samen met de voorgaande pastor wordt bepaald. In deze viering bevelen we bijzonder de overledene aan Gods Liefde en barmhartigheid aan. De viering van de uitvaart hoeft dus niet direct voorafgaand aan een uitvaart of crematie plaats te vinden. Wellicht zijn er mogelijkheden waar u nog niet van gehoord had, maar op deze wijze willen wij meegaan met de vragen en wensen die naar ons toekomen om voor families van overledenen een zo goed mogelijk kerkelijk afscheid te verzorgen.

Pastoor Theo Lamers

Kerstviering ouderen en zieken

St. Martinusparochie Cuijk

Donderdag 21 december om 10.30 uur is er ook dit jaar weer een speciale Kerstviering voor ouderen en zieken in de Martinuskerk in Cuijk. Uiteraard is iedereen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Het dameskoor "de Uitkomst" zal deze viering opluisteren. Na afloop is er een gezellig samenzijn.

*Werkgroep voor ouderen en zieken
St. Martinusparochie*

Op Zondag 10 september hebben wij in onze Martinuskerk weer de jaarlijkse ziekenzondag gevierd. De Eucharistieviering was zoals gewoonlijk om 11.00 uur in de Martinuskerk te Cuijk o.l.v. Pastoor Lamers. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het dames- en herenkoor o.l.v. Bert Gerrits van den Ende. Het jeugdkoor o.l.v. Bart van der Zanden was deze keer ook aanwezig waar iedereen van genoten heeft. Het was een sfeervolle viering. Na afloop was er voor de aanwezigen koffie en thee en was er gelegenheid om elkaar weer te ontmoeten.

Werkgroep voor ouderen en zieken

Rondom de Jozefstoren

Nationale ziekendag september 2017: Terugblik

Op zaterdag 9 september 2017 hield de bezoekgroep haar jaarlijkse nationale ziekendag in het parochiezaaltje. Pater Op de Kamp ging voor in de eucharistieviering. Mede door het dameskoor werd het een prachtige viering met als thema: „Het leven viert”. Dit thema wordt nu jaarlijks gebruikt omdat pastor Kees ons dat gevraagd heeft tijdens zijn ziekte. Na de dienst was er een gezellig samenzijn met een muzikale omlijsting van Chris v/d Kerkhof. Om vijf uur was

het met de pret gedaan en eenieder ging voldaan naar huis. Iedereen die meegeholpen heeft deze middag te doen slagen heel : HARTELIJK DANK.

De bezoggroep van de St. Jozef geloofsgemeenschap.

Mededeling: Kerstviering Bezoekgroep: donderdag 21 december om 14.00 uur in parochiezaaltje!!

Jozefkerk: Gedachteniskruisjes en Gedachtenisboek

De gedachteniskruisjes van 2016 en 2017 hangen in het parochiezaaltje, onze tijdelijke locatie als "kerk".

In onze voormalige Mariakapel hingen nog vele gedachteniskruisjes; ook bij het Jozefbeeld in de kerk hingen er een aantal. Deze kruisjes, samen met bladzijden uit het Gedachtenisboek waarin overleden parochianen staan ingeschreven vanaf 2001 t/m september 2004 en vanaf november 2008 t/m december 2014, kunnen worden opgehaald op het Jozef parochiekantoor: op maandag t/m donderdagmorgen van 9 uur tot 12.00 uur of op zondag na de dienst.

Het is verstandig om van tevoren even te bellen: telefoonnummer Jozefkerk: 0485-312233

b.g.g. bel 0485-315742 of mail naar f.vdbogaard@home.nl

MFA en Jozefkerk: Vrijwilligers vd Jozefkerk en de Kaarsjeskapel!!

U hebt waarschijnlijk begrepen of gehoord dat een aantal vrijwilligers van de Jozefkerk heeft meegeholpen bij het verwijderen van het plafond van de Jozefkerk: het plafond moest namelijk verwijderd worden omdat het verstevigd moet worden i.v.m. het aanbrengen van zonnepanelen. Vrijwilligers van de Jozefkerk die helpen bij de MFA én werken aan een mooie kaarsjeskapel: dat hóort bij elkaar!!

In feite willen wij, dat is de Jozefkerk, helpen in ruil voor een mooie kaarsjeskapel rondom de Jozefstoren. Hoezo dat? Het begint allemaal begin dit jaar als het ontwerp van de MFA en de kaarsjeskapel klaar is en besproken wordt in een overleg met de Jozefkerk.

Wij van de Jozefkerk vinden, dat, behalve de MFA, met name óók het ontwerp van de kapel er mooi uitziet, zeker



óók vanwege het gebruik van kwalitatief goed materiaal!!

Later blijkt van de kant van de gemeente dat het budget voor de kapel te hoog is, overschreden is. Conclusie van de gemeente: dat kan helaas zó niet! Dan moet er maar bezuinigd worden op het materiaal, dus met kwalitatief minder goed (lees: goedkoper) materiaal en/of de kapel moet kleiner van formaat worden!

Daarmee gingen wij als Jozefkerk niet akkoord en vragen of er iets anders te regelen was, mét behoud van grootte van de kapel én het te gebruiken materiaal. Zelf opperde iemand van de Jozefkerk om eventueel eigen initiatief c.q. zelfwerkzaamheid te tonen en met eigen mensen/vrijwil-



ligers de kapel te bouwen o.l.v. Rien Hofmans (aannemer) en zodoende dus de kosten aanmerkelijk te kunnen drukken, te bezuinigen. Dit idee werd meegenomen naar het overleg binnen de bouwgroep. Helaas heeft de Welstands- c.q. Monumentencommissie dit idee afgewezen.

Vervolgens werd voorgesteld om de reeds eerder getoonde zelfwerkzaamheid dan op een andere wijze in te willen zetten. Zo is men op dit onderdeel, slopen van het plafond, uitgekomen. Nog **stééds met het doel** om er een mooie kaarsjeskapel met kwalitatief goed materiaal voor terug te krijgen. Er is verder géén vervolg aan onze (Jozef) inzet bij de verbouw tot MultiFunctioneleAccomodatie!

Wel is er nog de intentie van de bouwgroep om een klein deel van de vloer van de Jozefkerk te hergebruiken, min of meer als herinnering aan het verleden, zowel in de nieuwe kapel als in de nieuwe MFA bij de entree!! De gemeente laat verder weten dat de **Kaarsjeskapel** rond de kerstperiode wordt opgeleverd. De oplevering van de **MFA** is gepland in maart 2018. Opening en ingebruikname april 2018.

Frans van den Bogaard

Namens de contactgroep H. Jozef geloofsgemeenschap

Nieuwe Contactgroep van de Jozefkerk

In de vorige Mantel hebt U kunnen lezen dat Wim Hofmans gestopt is als lid van de Contactgroep. Vanaf oktober 2017 zijn er 2 nieuwe leden bij gekomen: Anita van de Berg en Lucie Soer.

Beiden zijn in al vanaf juni direct betrokken geweest bij het organiseren van o.a. het leegmaken van de kerk en het inrichten van het parochiezaaltje als tijdelijke locatie van onze Jozefkerk. En nu ook weer bij het organiseren van het verwijderen van het plafond van de kerk.

Fijn dat jullie bij de Contactgroep willen zijn en het werk, dat erbij hoort, willen doen! Succes daarmee!

De Contactgroep van de Jozefkerk bestaat dus nu uit:

Anita van de berg, Lucie Soer, Peter Hendriks, Frans van den Bogaard



Rondom de Antoniustoren



Mooie Ziekendagviering in 't Akkertje

Wij kijken terug op een gezellige middag voor ouderen en zieken georganiseerd en verzorgd door "Werkgroep Kontakt". Vol met verwennerijen en optredens van kinderen van basisschool De Akkerwinde en van jeugdleden van Vicinia. De eucharistieviering, aansluitend op de middag, werd ook als heel waardevol ervaren. Zanggroep Juvia zong mooie, bijpassende liederen. De dienst was voorbereid door de liturgiegroep en werd voorgegaan door pastoor Theo Lamers en ondersteund door "Werkgroep Kontakt".

Dankjewel aan iedereen die aanwezig was.



Kerkbalans 2017

belastingaftrek
zonder drempel

deze kans laat u
toch niet lopen...?

Liturgische kalender

Datum	Za 21 en Zo 22 oktober 29ste Zondag door het Jaar	Za 28 en Zo 29 oktober - 30ste Zondag door het Jaar	Donderdag 2 november - Allerzielen	Za 4 en Zo 5 november - 31ste Zondag door het Jaar	Za 11 en Zo 12 november - Martinus week-end
Kerk					
St. Martinus parochiekerk 	Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Dameskoor	19.00 uur Herdenking overleden parochianen gehele parochie m.m.v. dames- en herenkoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Za 18.00 uur Gezinsviering Jeugdkoor en Martinusvuur Zo 11.00 uur Alle parochie koren en GiD
H. Agatha St. Agatha 	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur Samenzang	8.00 uur	Zo 9.30 uur De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang
H. Lambertus Beers 		Za 19.00 uur Together	19.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie m.m.v. Gemengd koor		Za 19.00 uur Together
H. Jozef Cuijk 	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie		Zo 11.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie m.m.v. DieDrie	Geen viering - Alle koren zingen in de Martinuskerk
H. Martinus Katwijk 	Zo 9.30 uur Dienst van Woord en gebed met communie	Zo 9.30 uur parochiekoor	19.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie m.m.v. parochiekoor	Zo 9.30 uur parochiekoor	
H. Lambertus Linden 	Zo 10.00 uur Woord en gebedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord en gebedsdienst met samenzang	19.00 uur Gebedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord en gebedsdienst met samenzang	Geen viering - Alle koren zingen in de Martinuskerk
H. Antonius van Padua Vianen 	Za 18.00 uur Vivace		19.00 uur Dienst van Woord en gebed met communie m.m.v. Allegro Vivace	Za 18.00 uur Juvia	

Za 18 en Zo 19 november - 33ste Zondag door het Jaar	Za 25 en Zo 26 november - Hoogfeest Christus Koning	Za 2 en Zo 3 december Eerste Zondag van de Advent	Za 9 en Zo 10 december - Tweede Zondag van de Advent	Za 16 en Zo 17 december - Derde zondag van de Advent	Za 23 en Zo 24 december - Vierde Zondag van de Advent
Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Gezinsviering m.m.v. Jeugdkoor	Zo 11.00 uur Herenkoor	Zo 11.00 uur Dameskoor
Zo 9.30 uur De Maasklanken en fanfare	Zo 9.30 uur Zanggroep Creation	Zo 9.30 uur De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang	Zo 9.30 uur De Maasklanken	Zo 9.30 uur Samenzang
	Za 19.00 uur Gemengd koor		Za 19.00 uur Together		Za 19.00 uur Gemengd koor
Zo 11.00 uur Dameskoor	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dienst van Woord- en gebed met communie m.m.v. DieDrie	Zo 11.00 uur Samenzang	Zo 11.00 uur Dameskoor (onder voorbehoud)	Geen viering
Zo 9.30 uur parochiekoor Cecileafeest		Zo 9.30 uur Parochiekoor		Zo 9.30 uur Parochiekoor	
Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang	Zo 9.30 uur samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang	Zo 10.00 uur Woord- en gebedsdienst met samenzang	
Za 18.00 uur Vivace		Za 18.00 uur Juvia		Za 18.00 uur Vivace	

Dagelijkse en bijzondere vieringen

Er kan altijd iets veranderen in het liturgisch schema. Voor de meeste recente kalender kunt u terecht op de website www.martinuscuijk.nl of leest u in het Cuijks Weekblad.

Dagelijkse vieringen

Vanaf september wekelijkse woensdagavond (geen viering op 18 oktober)	19.00 uur	Martinuskerk	Eucharistieviering
Maandag tot en met Zaterdag	08.00 uur,	Kruisherkenkapel St. Agatha,	Eucharistieviering

Bijzondere vieringen

Woensdag 1 november,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Hoogfeest van Allerheiligen, m.m.v. Vivace uit Vianen
Vrijdag 3 november,	09.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Eerste vrijdag
Dinsdag 7 november,	19.00 uur,	Martinuskerk Cuijk,	Hoogfeest H. Willibrord
Dinsdag 21 november,	19.00 uur,	Martinuskerk Katwijk,	Opdracht van de H. Maagd Maria
Dinsdag 5 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk,	Oecumenisch Avondgebed Advent
Vrijdag 8 december,	19.00 uur,	Martinuskerk Katwijk,	Hoogfeest Maria Onbevleete Ontvangenis
Dinsdag 12 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk,	Oecumenisch Avondgebed Advent
Dinsdag 19 december,	19.00 uur,	Protestantse kerk,	Oecumenisch Avondgebed Advent

WIST U DAT!



Wijzigingen Liturgisch schema

Het liturgisch rooster wordt al ver in het vooruit gemaakt. Soms zijn er omstandigheden waardoor het schema tussentijds aangepast moet worden. Dit kan door afspraken of wijzigingen in de agenda's van de priesters of andere plotselinge omstandigheden. Het aantal beschikbare priesters voor de eucharistieviering is steeds beperkter, maar er wordt altijd naar oplossingen gezocht i.s.m. de werkgroepen liturgie en de voorgangers van Woord- en Communiediensten. Als eerste garantie is afgesproken dat er te allen tijde op zondagmorgen om 11.00 uur een eucharistieviering in de parochiekerk St. Martinus in Cuijk-centrum is. Voor de andere diensten worden dan zo goed mogelijk oplossingen gezocht. Het meest recente schema van de vieringen vindt u op de website bij de agenda!



50 jarige jubelaris Greet Dinissen

Op 10 juli 2017 ging Greet Dinissen, zoals elke maandagavond niets vermoedend naar de repetitie van haar geliefde koor Vivace. In het Akkertje aangekomen, bleek er helemaal geen repetitie te zijn, maar waren familie, koorleden, vrienden en bekenden in groten getale aanwezig om Greet toe te zingen. Want was het geval? Greet werd gehuldigd vanwege haar 50-jarig lidmaatschap van de Gemengde Zangvereniging Vivace. Omdat direct daarna de vakantie van het koor begon, hadden we nog niet eerder de gelegenheid Greet persoonlijk te spreken. Meteen bij de eerste repetitie van het seizoen, maakten we een afspraak met haar om eens na te gaan wat Greet met het koor heeft dat zij al vijftig jaar trouw gebleven is.



Greet is van oorsprong een ‘Ottersumse’ die na haar trouwen in Vianen kwam te wonen. In Ottersum had zij al vele jaren gezongen bij een gemengd koor. Maar ja, dan krijg je verkering en dan is het koor wat minder belangrijk. Kort nadat zij in Vianen kwam wonen in de Koebaksestraat kwam Ria Roelofs aan de deur bij Greet met de vraag; ‘Zou je niet bij ons dameskoor willen komen zingen?’ Zij wisten nog niet van Greet’s zangtalent. Maar men had dringend nieuwe leden nodig en het bestuur van het koor moet toen gedacht hebben. Elke nieuwe vrouwelijke inwoner gaan we gewoon vragen. Greet hoefde niet lang na te denken en op 5 oktober 1965 ging zij naar haar 1e repetitie in ‘de Hoek’:

Onder leiding van dirigent Jan Vermeulen heeft Greet met veel plezier al die jaren bij het koor gezongen, wat uiteindelijk Vivace is geworden. Toen Loes Hendriks-Wijnhoven het stokje over nam, moest Greet wel even wennen aan de nieuwe aanpak. Vooral het feit dat er steeds meer niet profane liederen in allerlei talen worden gezongen is voor Greet nog altijd moeilijk. Zij heeft nog steeds een aversie tegen liederen in de buitenlandse taal. Behalve Duits is elke taal moeilijk. Zij vindt het jammer, dat zij daardoor niet de emotie in de muziek kan leggen, zoals ze graag zou willen. Maar, ze zet zich tot vandaag met hart en ziel in voor het koor. Een trouw lid, die nauwelijks een repetitie overslaat. Greet moet wel ‘iets’ hebben met de dirigent. Greet vindt aandacht, vooral tijdens het instuderen van nieuw repertoire belangrijk. Greet levert ook nog haar bijdrage aan het koor Allegro Vivace. Daar is ze nog actief als bestuurslid.

De opmerkelijke lezer zal zich afvragen, oktober 1965 en juli 2017, dat is inmiddels bijna 52 jaar. Nou toen Greet op het op punt stond gehuldigd te worden, waren er droeve familieomstandigheden aan de orde, die een feestje in de weg stonden. Het bestuur besloot daarom de huldiging van Greet uit te stellen, tot het moment dat er weer een plek was voor een feestje. Greet was totaal overrompeld, maar heeft geweldig genoten van haar feestje in het ‘Akkertje’. Gevraagd wat zij anders zou willen zeg Greet; ‘Ik zou best nog wel wat vaker in de kerk willen zingen, maar dat zit er helaas niet meer in.’ Aan jou Greet, het laatste woord.

‘Beste Vianezen. We kunnen nog steeds nieuwe leden gebruiken, vooral bij mijn stemgroep de sopranen. Kom eens een keer langs op de repetitie op maandag. Proef dan ook de gezelligheid binnen het koor, Als je er niets voor voelt om te komen zingen, kom ons dan in ieder geval beluisteren in de kerk of tijdens een uitvoering. Jullie steun is voor mij en het koor een stimulans om nog jaren door te gaan. Oh en, bestuur, leden en allen die meegewerkt hebben aan mijn feestje, heel, heel hartelijk bedankt!’

Frans Pennings en Greet Dinissen

Zo’n Kerk

*Bid en werk voor een kerk -
zoete inval voor iedereen
die zoekt en tast
naar ziel en zin van leven.*

*Bid en doe mee in een kerk -
warm onderdak voor iedereen
hoe ook van nature geaard
hoe ook in het leven gevaren.*

*Bid en leef mee met een kerk -
klankbord voor ieders lief en leed,
voor lach en traan samen beleefd,
met elkaar gedeeld*

*Peer Verhoeven
Uit: De Roerom*

Openluchtmis bij de Kapel van de Vrede!



De stoelen waren niet aan te slepen, zo druk was het! Met zovelen kwamen naar de Mariakapel bij het landgoed 'de Hiersenhof,' in Beers, voor een bijzondere viering op de zondag voor

Maria ten hemelopneming 2017. De plastic kuipstoeltjes stonden tot op de rijweg bij de kleine witte kapel. De Mariakapel voor de vrede die, om de familie de Quay te steunen, gebouwd werd door studenten van het Gilde in 1942. Vader Jan was immers door de nazi's, samen met 1300 anderen Nederlanders, als gijzelaar opgepakt. Juist op Maria Hemelvaartsdag 1942, de dag dat de kapel ingewijd zou worden, ontsnapte Jan de Quay op wonderlijke wijze aan het vuurpeloton. Dát kon niet anders dan het werk van Maria zijn, wist men!

Al gauw werd de kapel een klein bedevaartsoord en dat bleef het. Niet alleen voor de dorpelings, maar ook voor velen uit de wijde omtrek en toevallige passanten. In de kleine kapel een kaarsje branden en je zorgen delen met Maria. En dat al 75 jaar!

Samen met de familie de Quay, was deze middag iedereen gekomen voor een herdenking tijdens een viering in de openlucht. Het werd een grootse herdenking bij Maria's Vredeskapel! Met speciale misboekjes, het complete Gilde met hun mooie kostuums en vaandels, een gemengd koor en fraaie bloemstukken rond de kapel en 'buitenaltaar'. Het altaar waarboven, voor deze gelegenheid, een 'troonhemel' een z.g. baldakijn pronkte. Een mis met 'drie heren', voorgedaan door bisschop De Korte. Met volkszang gewoon buiten onder de bomen.

'In kleine kapellen, zoals deze, daar gebeurt soms meer met de mensen dan in de grootste basiliek,' citeerde de bisschop. Ja, zo voelde het ook, deze middag. Het was of Maria, deze zondag, met het licht van de zonnestralen tussen de hoge bomen, zelf haar boodschap van vrede over de aanwezigen uitstrooide...

Beers, zondag 13 augustus 2017, Elly Castricum.



Ondanks de dreigende regen kon de Maria-viering in Katwijk toch buiten plaatsvinden. De vrijwilligershanden hebben in allerijl nog veel werk



Foto: Gerard Smits

verzet om de talrijke bezoekers te kunnen ontvangen. We nemen aan dat Pastoor Theo Lamers met succes verschillende schietgebedjes heeft verstuurd naar boven. Ondersteund door het gezamenlijke koor van Katwijk en St. Agatha was het een mooie viering. Dank hiervoor.

Vooraankondiging :
Kerstconcert
15 december a.s.
De Agaat te St. Agatha

Rondom de Martinustoren Katwijk

Het is goed gegaan.

Wat... zult u zich nu afvragen. De hele organisatie rond de viering bij de grot op 15 augustus. En dat is voor een groot gedeelte afhankelijk van het weer. Want het is niet alleen het klaarmaken van de tuin en grot, de bloemen, banken, geluidsinstallatie enz. Wat denkt u van het plannen van de bezoekers, het vervoer, de taxibusjes, de begeleiders enz. Alles is voor Katwijk een lange traditie. De familie komt na de viering op de koffie met...



Maar het is allemaal goed gegaan. Samen hadden we er een mooie viering van gemaakt. Met dank aan allen. De prachtige foto's door Dhr. Van Tienen getuigen hiervan.

10 september was het nationale monumentendag. Dit jaar in een ander jasje gestoken. Jammer dat het weer zich toen niet van zijn beste kant liet zien. Toch



waren uit vele delen van het land bezoekers gekomen die Katwijk en de andere monumenten in het land van Cuijk hebben bezocht. Ook de jongeren van ons Bisdom kwamen bij de grot op bezoek en hebben samen met Mgr. Mutsaerts en Theo Lamers een dienst bij de grot gevierd. Oktober wordt ook wel de rozenkransmaand genoemd. In Katwijk is er elke zondag om 9:30 uur een viering. Kraal voor kraal. De bekende rozenkrans telt 5 tientjes van kralen afgewisseld door 5 enkele. De ketting is een hulp bij het bidden. Bij de kleine kraaltjes bid je 10 maal het "Weesgegroot" en bij de grote, een "Onze Vader". De rozenkrans dankt zijn ontstaan aan zeer verschillende religieuze gebruiken, o.a. het herhalend gebed, dat we bij de oude Egyptische kluisenaars aantreffen, dat in de oosterse kerken leeft (Jezusgebed) en ook in buitenchristelijke godsdiensten (zoals het hindoeïsme, boeddhisme en de islam) aangetroffen wordt.

Allerzielen: 2 november 19:00 u.

Met Allerzielen herdenken wij al onze overledenen. De graven worden gepeetst en een bloemetje bijgezet. In de gebedsdienst schenkt de avondwakegroep speciaal aandacht aan de overledenen van het afgelopen jaar. De families worden uitgenodigd om het kruisje, dat op het in memoriam bord in de kerk hangt, mee te nemen. Het gedachtenisprentje blijft in de kerk. Iedereen is welkom in deze viering om zijn of haar dierbare overledenen te gedenken.

Na de viering gaan we gezamenlijk naar het kerkhof om het licht te ontsteken. Dit jaar herdenken wij: Jo Loefen, Marijke Nielen-van Kruijsbergen, René Crouwers en Mw. Suppers-Vink.

Als alles duister is ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft.

Sint Maarten: 11 november

Sint Maarten oftewel Sint Martinus, de patroonheilige van onze parochie. Het feest van de H. Martinus wordt samen met alle geloofsgemeenschappen gevierd in de St. Martinuskerk te Cuijk. Dit jaar vieren we tevens het 5e lustrum. De voorbereidingen zijn al een jaar eerder begonnen met een gezamenlijke viering waarin de linten in de kleuren van de geloofsgemeenschappen aan de mantel van Martinus werden bevestigd.

Dit jaar gaan we een stapje verder. De koren van alle geloofsgemeenschappen werden in het begin van dit jaar uitgenodigd om de Missa Simplex in te gaan studeren. Samen met harmonie Gaudete in Domino wordt deze Missa Simplex op 12 november gezongen in de 1e

lustrumviering van onze parochie, terwijl elk koor ook nog een eigen lied zingt met orgelbegeleiding. De lectoren van de verschillende geloofsgemeenschappen geven acte de préséance in de gebeden. Pastoor Theo Lamers gaat voor. De feestelijke viering die u niet mag missen wordt afgesloten met het Martinuslied. Iedereen is van harte welkom op zondag 12 november om 11:00 u. St. Caecilia de patrones van de zangkoren wordt in Katwijk gevierd op 19 november. Er is de laatste periode veel inzet van de koorleden gevraagd als enig parochiekoor in Katwijk. En de voorbereidingen voor de Kerst staan alweer op het programma. 'n Feestje en 'n Pluim voor onze koorleden.

Handen

*Twee in elkaar gesloten handen
Het is altijd een geheim
Het kan heel persoonlijk wezen
Het kan ook een beginnen zijn
Het kan een troost zijn, medeleven
Het kan een steun zijn, woordeloos
Het kan ook een afscheid wezen
Voor altijd -meedogenloos
Maar wat die handdruk ook betekent
Wat het dan ook wezen mag
Het geheim ligt tussen deez' twee handen
Een troost, een steun, een groet, een lach.*



Rondom de Lambertustoren Linden

Zondag 17 september 2017 hadden we in onze kerk een bijzondere viering. 17 september is het feest van de patroonheilige van onze kerk, de Heilige Lambertus. Traditiegetrouw herdenken we dan ook de vijf Amerikanen die op 17 september 1944 tijdens de operatie Market Garden sneuvelden, toen hun vliegtuig nabij Linden brandend neerstortte. In het parochieregister staat hierover vermeld::

'Op 17 september 1944 tijdens de Hoogmis werd er enorm gebombardeerd in de omgeving, zodat de preek moeilijk te horen was. In het Lof was niemand aanwezig zodat het niet door kon gaan. Brandend viel een vliegtuig omlaag. De inzittende Amerikanen werden na vier dagen begraven op het gedeelte dat pas enkele jaren eerder bij het kerkhof was gekomen. '

Op 15 maart 1946 hebben de Amerikanen de alhier begraven vliegeniers opgegraven en met kist en al vervoerd naar Margraten in Limburg. Tijdens hun uittocht werd de klok geluid.

Aan de binnenzijde van de muur rond het kleine kerkhof van Grootlinden is een mooie gedenksteen bevestigd met de tekst:

*Bid voor de ziel van
James Martin
en zijn kameraden
Alhier gesneuveld
17 sept. 1944*

Gildebroeders van het Antonius en Mariagilde en leden van het Comité Herdenking en bezinning (waaronder Tiny Šijaković en Esther Peters) waren in de viering aanwezig en bij de kranslegging bij de gedenkplaats op het kerkhof, na afloop van de viering.



En het was 17 september ook vredesdag. De gesneuvelde Amerikanen hebben die dag precies 73 jaar geleden hun leven gegeven voor een periode van vrede voor ons land die naar wij hopen nog lang voortduurt. Helaas geldt dit niet voor de huidige toestand in de wereld. Die wereldvrede blijft nog tot onze verbeelding spreken, vandaar dat in de viering John Lennons "Imagine" weerklonk in woord en muziek. De Heilige Lambertus wordt ook wel de appelschudder genoemd. Daarom waren er in het samenzijn na de viering in De Burcht appelflappen bij de koffie. En zo houden we in Linden jaarlijks rond 17 september een mooie en waardige traditie in ere.

Muziekmeditatie in de Lambertuskerk te Linden

In de herfst rond Allerheiligen en Allerzielen is er meer dan in andere seizoenen aandacht voor leven, dood en rust. Vooral in een requiem komen deze thema's aan de orde. Nagenoeg alle componisten hebben een Requiem geschreven en vaak is het Requiem een van de meest aansprekende werken. Op donderdag 9 november is er om 20.00 uur in de Lindense kerk een muziekmeditatie rond dit thema. Net als vorig jaar wordt daarvoor dankbaar gebruik gemaakt van de ideeën en modellen van Ad Snoeren die tot een aantal jaren geleden vele muziekmeditaties heeft verzorgd. Hij gebruikte muziek van CD's en maakte een boekje met begeleidende teksten en vertalingen van gezongen muziek. De meditatie duurt ongeveer anderhalf met een korte koffiepauze. Vorig jaar werd de muziekmeditatie rond Pasen heel goed bezocht.

U bent van harte uitgenodigd.

Kerkpionier vertelt haar verhaal

Op zondagmorgen 13 augustus 2017 was Margrietha Reinders (59) uit Amsterdam te gast bij Annemiek Schrijver in haar tv - programma 'de Verdieping'. Terugkijken; een aanrader! Margrietha noemt zich 'Pionier'. Annemiek Schrijver gaf haar de titel: 'Kerkpionier'.

Margrietha Reinders is dominee, ondermeer in Betondorp in Amsterdam. Een pittige opdracht. Ze heeft de kerkdeur opengezet en is de straat op gegaan, 'want daar gebeurt het', is haar stellige overtuiging. 'We moeten de wereld intrekken en niet blijven hangen in de veiligheid van een kerk, die op zichzelf gericht is'. Ze verwoordt daarmee de opdracht vanuit het evangelie die geldt voor iedere Christen 'om de wereld in te trekken!'



De wijze waarop Margrietha Reinders die stap naar de wereld heeft gemaakt is even spectaculair als simpel. Volgens haar bereik je de mensen door de wijk in te gaan en ze daar te ontmoeten. Wat denk je van een honden - uitlaatservice ; het brengt je in contact met mensen en er groeit een band van vertrouwen. 'Ik ben jaloers op de kijkcijfers van 'Heel Holland Bakt'; ik denk dat eten en koken gemeenschapsvormend is'. Ze deed in dat Betondorp.

De Contactgroep heilige Lambertus Linden gelooft in haar visie op vernieuwend pastoraat, toch één van de pijlers van ons parochiebeleidsplan. We kunnen wellicht van haar leren. Het zou een idee kunnen zijn om haar visie te betrekken bij de profielschets voor het aanstellen van een pastoraal werk(st)er. Het past in ieder geval bij het advies vanuit de bijeenkomst met de Contactgroepen aan het Parochiebestuur. Mede daarom heeft de Contactgroep heilige Lambertus Linden haar uitgenodigd om op maandagavond 20 november naar Linden te komen en om haar verhaal te doen. Ze komt graag, heeft ze laten weten!

Daarom nodigen wij het Parochiebestuur, de Contactgroepen van de diverse Geloofsgemeenschappen en ieder ander geïnteresseerde uit om op maandagavond 20 november de ontmoeting met Margrietha Reinders mee te maken. We nodigen ook heel speciaal de dorps- / en wijkleden van onze gemeente uit. Gezien haar visie heeft zij voor ieder een belangwekkende boodschap.

De avond begint om 19.30 uur met een korte gebedsviering in de Lambertuskerk van Linden; wie wil is daarbij welkom. Margrietha Reinders zelf gaat daarin voor. Om 20.00 uur begint dan de ontmoeting met haar in De Burcht; einde van de avond 21.30 uur.

Van harte welkom op maandag 20 november in Linden.

De Contactgroep heilige Lambertus Linden

Contactgroepen Rondom de Torens

geloofsgemeenschap St. Martinus - Cuijk

Dhr. Maarten Hermens 0643138081
Mevr. Henriëtte van de Lockant-Heiltjes 318029

geloofsgemeenschap H. Jozef - Cuijk

Dhr. Frans v d Bogaard 315742 Dhr. Peter Hendriks 322822
Mevr. Anita v d Berg 0611340432
Mevr. Lucie Soer 0653303362

geloofsgemeenschap H. Martinus - Katwijk

Mevr. Ria v Kempen-Jeursen 317612

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Linden

Dhr. Jan van den Broek 322819 Mevr. Mien Heijnen 316272
Dhr. Ton Keijzers 384067 Dhr. Herman v Rhee 315904

geloofsgemeenschap H. Agatha - St. Agatha

Mevr. Thea Hermans 315892 Dhr. Peter Hendriks 314030
Dhr. Gerard Smits 316066

geloofsgemeenschap H. Lambertus - Beers

Mevr. Tiny Josemanders 317936 Mevr. Mickey Nuijs 318725
Mevr. Wilma v Daal 313871 Dhr. Harrie van Haren 314333

geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua - Vianen

Mevr. Thea Scheers-Jans 320137
Mevr. Truus Hofmans-van den Heuvel 316228
Mevr. Tonny Coenen-Giesbers 314227
Mevr. Nel van Echtelt-van Weerdenburg 313694

Uitvaarten

Voor de melding van uitvaarten kunt u bellen naar het parochiecentrum/secretariaat: Kerkstraat 10 312555
Of bij de plaatselijke geloofsgemeenschappen:
Geloofsgemeenschap H. Agatha: 312555
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Beers): 314333
Geloofsgemeenschap H. Jozef: 312233
Geloofsgemeenschap St. Martinus (Cuijk): 312555
Geloofsgemeenschap H. Martinus (Katwijk): 317612
Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua: 320137
Geloofsgemeenschap H. Lambertus (Linden): 316272

Pastoraat en noodgevallen

Het pastoraat is in handen van pastoor Theo Lamers. Hij is bereikbaar via het parochiecentrum. Dit nummer is ook beschikbaar voor noodgevallen als ziekenzalving en melding van overlijden. Bij afwezigheid wordt u via het antwoordapparaat doorverwezen.

Parochiestatistiek

Doop

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het doopsel opgenomen:

Gabriel Gawel	23 juli	St. Martinus Cuijk
Walt Gijsbers	23 juli	H. Martinus Katwijk
Roel van Eeuwijk	5 augustus	H. Martinus Katwijk
Karlijn Willems	6 augustus	St. Martinus Cuijk
Floor Driessen	20 augustus	St. Martinus Cuijk
Joy van Heesch	9 september	St. Martinus Cuijk
Teun van Dijk	9 september	H. Lambertus Linden
Evira Peters	10 september	St. Martinus Cuijk
Robin Schaefers	24 september	St. Martinus Cuijk
Jaylano Lourensen	8 oktober	St. Martinus Cuijk

13 september	Til ten Haaf-van Well	
	83 jaar	H. Lambertus Beers
26 september	Sjaak van der Burgt	
	66 jaar	H. Lambertus Beers
2 oktober	Annie Elbers	
	91 jaar	H. Martinus Katwijk

Ons gebed wordt gevraagd voor:

Antonetta Angenendt-van Munsteren
Toon de Simone
Anneke van Erp-Arntz
broeder Petrus Kluijtmans
Cunera Peters-Essers

Uitvaart

Vanuit onze kerken hebben wij afscheid genomen van:
4 september Gerry Stax-Roelofs
56 jaar St. Martinus Cuijk

Huwelijk

In onze parochiegemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk met elkaar verbonden:
8 september Soraya Lopez Cano en Benjamin v/d Wakker
St. Martinus Cuijk
23 september Denise Gonçalves en Ide Kolenbrander
St. Martinus Cuijk

Uit onze parochie hebben elders elkaar het ja-woord gegeven:

14 juli Lydia Lamers en Stefan Dekker
6 oktober Caro Theunissen en Roel Lamers

Martinuspen

Dank je wel, Jos! Hoewel we elkaar bij mijn weten nog nooit echt gesproken hebben, is er blijkbaar toch een klik tussen ons. Jij als koster (en nog veel meer!) in de Jozef, ik als zoon van een koster. Dat zit dus goed! Ik vind het een eer om de Martinuspen ter hand te nemen. Hier komen mijn reacties!

1. Wie ben je en waar en met wie woon je?

Ik ben Herman van Rhee, in 1946 geboren in het Twentse Nijverdal. Mijn vrouw Ans en ik wonen samen in hartje Cuijk; we zijn burens van de Martinuskerk. We hebben twee zonen, twee schoondochters en vier kleinkinderen; ze wonen in Elst en in Voorburg.

2. Wat was je beroep? Had je het naar je zin? Wat vind je bijzonder of mooi aan? Wat doe je voor de parochie?

Het mooiste beroep dat je maar kunt wensen mocht ik ruim 40 jaar uitoefenen; ik was leraar in het middelbaar onderwijs. Begonnen in de jaren '70 van de vorige eeuw en intussen zes jaar geleden met pensioen gegaan. In mijn lessen op school heb ik mijn leerlingen mogen helpen hun eigen weg in het leven te ontdekken. Ik startte mijn loopbaan met traditionele 'godsdienslessen' en eindigde met filosofielessen. De laatste dertig jaren van mijn werkzame leven was ik verbonden aan het Montessori College in Nijmegen. Daarnaast heb ik altijd tijd vrijgemaakt voor vrijwilligerswerk op diverse gebieden. Daar hoort ook de inzet voor de Geloofsgemeenschap heilige Lambertus Linden bij en het meedenken in het grotere parochieverband zoals liturgie en pastoraal beleid.

3. Wat is je favoriete vakantiebestemming? Waarom?

Italië. Ik heb heel wat landen en steden bezocht, privé en met zelf georganiseerde groepsreizen, maar Italië en dan vooral Rome is voor mij 'thuiskomen'. Het is het land van Dolce Vita. Ik heb zelfs vaak via internet www.ctv.va (Diretta TV) open staan. Dan kijk ik live op het Sint Pietersplein in Rome.

4. Wie/wat is je grootste inspiratiebron? Waarom?

Het zal niet verbazen dat voor mij Jezus van Nazareth de grootste inspiratiebron is. Los van wat er daarna in zijn naam allemaal gebeurd is, zet hij mij telkens weer aan het denken als hij mij een spiegel voorhoudt.

5. Welk boek raad je iedereen aan? Waarom? Wat is je mooiste bijbelverhaal?

Eigenlijk ben ik niet zo'n boekenlezer. Ik ga voor achtergrondverhalen in kranten en tijdschriften. Als ik boeken lees, ga ik voor historische verhalen. Ik kan wegzakken in de romans van Simone van der Vlugt. In dit Lutherjaar kwam ik bij toeval in aanraking met boeken van Craig Harline die meestal samen met Eddy Put historische romans schrijft over de eerste eeuw na de reformatie. Boeiend en onderbouwd met prachtige anekdotes en feitjes. Ik heb gesmuld van 'Jacobs Vlucht' (nu genomi-

neerd voor de Libris Literatuurprijs) en 'Verloren schapen, schurftige herders'. Ik lees nu van hem: 'De wonderen van Jezus-Eik'. Prachtige verhalen! Het mooiste bijbelverhaal vind ik 'de verloren zoon'.



Herman van Rhee

6. Welk lied vind je het mooist?

Waarom?

Als het gaat om religieuze liederen dan is dat voor mij het Lied van de Opstanding, beter bekend als 'De steppe zal bloeien'. Deze belijdenis, geschreven door dichter Huub Oosterhuis, ontroert mij iedere keer weer. Er spreekt zoveel Hoop uit dat we 'wij zullen opstaan en lachen en juichen en leven'. Zeker weten! Naast tekst en melodie raakt het samen luisteren naar of zingen van liederen me ook.

7. Welk advies wil je onze pastoor meegeven? Wat wens je de parochie toe?

Met deze vraag heb ik veel moeite. Uiteraard kan ik hier iets opschrijven; maar ik wil het advies verbreden naar ons allemaal. Ik rijd geregeld vanuit Cuijk naar Linden en dan zie ik rechts van mij een prachtige nieuwe wijk met 6000 bewoners; '6000 zielen' zeiden we vroeger. Ik vind het een uitdaging aan ons allemaal om met die nieuwe wijk in contact te komen. Die uitdaging moeten wij met z'n allen willen aangaan. Ondermeer om die reden haalt de Contactgroep heilige Lambertus Linden Kerkpionier Margrietha Reinders uit Amsterdam op 20 november naar Linden. In deze Mantel staat voor die bijeenkomst met haar een uitnodiging voor iedereen. Grijp die kans en kom allemaal!

8. Aan wie geef jij de Martinuspen door?

Wat ben ik blij dat ik de Martinuspen mag en kan doorgeven aan Willem Cranen uit St. Agatha. Ik doe dat niet alleen omdat we elkaar kennen uit het Fazantenveld waar we beiden met onze gezinnen gewoond hebben, ook niet alleen omdat hij tijdens de Dodenherdenking op 4 mei 2017 een prachtige overweging uitsprak, maar ik heb nog een bijzondere reden. In mijn theologiestudie heb ik veel geleerd over rituelen en symbolen van mijn docent Frans Frijns. Laat nu Willem Cranen met hem gewerkt hebben; ze hebben zelfs samen een boek geschreven. Vertel daar eens iets over, Willem. Uiteraard ben ik ook benieuwd naar jouw antwoorden op de andere vragen. Succes, Willem!

Brabantse Open Kerkendag

Op zondag 26 november wordt in Brabant een Open Kerkendag gehouden. Het streven is dat die dag zoveel mogelijk kerken - protestants en katholiek, plus zoveel mogelijk herbestemde kerken - in de provincie zijn geopend. Het evenement, een initiatief van de Brabantse Hoeders, wil Brabanders kennis laten nemen van het grote culturele belang van de kerken. De Brabantse Open Kerkendag wordt georganiseerd om alle Brabanders te betrekken bij de toekomst van hun kerken, in voortgezet gebruik als godshuis of met een nieuwe bestemming.

De bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch houden mensen graag betrokken bij hun religieus erfgoed en zijn actief betrokken bij de organisatie van de dag. In een brief aan de parochies benadrukte bisschop Gerard de Korte onlangs dat de rooms-katholieke kerkgebouwen op de eerste plaats het huis van God zijn. "Het bisdom wil graag participeren in de Open Kerkendag om juist die kant van het kerkgebouw te benadrukken en dat er rondom de prachtige kerkgebouwen, hartelijke en open parochiegemeenschappen hun gemeenschappelijk geloof in Jezus Christus vieren." De bisschop hoopt dat parochies de deuren van de kerken wijd open zetten. "Zo kunnen wij tonen dat wij geloofsgemeenschappen zijn die hartelijk en gastvrij willen zijn voor gelovigen, zoekers en alle andere mensen. Ik hoop dat ontzettend veel mensen tijdens de Open Kerkendag over de kerkdrempel heen stappen en door het kerkgebouw komen tot een moment van gebed, tot stilte en bezinning of tot verwondering om het bestaan dat wij allemaal ontvangen hebben."

Meer informatie over de Brabantse Open Kerkendag vindt u op: www.openkerkenbrabant.nl

Beste theologische boek

Prijs voor beste theologische boek van het jaar uitgereikt

Tijdens de jaarlijkse Nacht van de Theologie is het boek *God is een vluchteling - de terugkeer van het Christendom in de Lage Landen* verkozen tot het beste theologische boek van het jaar. De Vlaamse theoloog David Dessin schreef volgens de jury "een uiterst actueel en relevant boek. Dessin laat zien dat, anders dan vaak wordt gedacht, een zeer groot deel van de migranten die naar Europa komen tot het christendom behoren. Met hun komst is er op het Europese continent een nieuw soort christendom aan het ontstaan".

Volgens Dessin is het christendom in Europa springlevend, alleen is het niet meer Europees te noemen. Door migrantenverhalen op te tekenen, waarbij de geschiedenis van het christendom in de landen van herkomst centraal staat, maakt Dessin duidelijk dat deze

godsdienst en de geschiedenis hiervan helemaal niet zo Europees is als we denken. Dessin legt een nieuwe christelijke wereld bloot en maakt inzichtelijk dat we onze westerse identiteit niet kunnen baseren op 'onze' joods-christelijke wortels. Een welkom boek in tijden van verwarring.

Geschreven door Marieke op 26-09-2017

Uit: boekennieuws.nl

De geest van Sint-Franciscus



04 oktober 2017: De geest van Sint-Franciscus

Naar aanleiding van de feestdag van de Sint-Franciscus hebben bisdommen en katholieke organisaties wereldwijd bekendgemaakt dat zij hun investeringen in fossiele brandstoffen de komende jaren zullen

vervangen door investeringen in duurzame energie. De instellingen en organisaties, onder meer de Belgische bisschoppen en het klooster van de franciscanen in Assisi zelf, hopen zo samen een verschil te maken.

Het engagement om alleen nog in duurzame energie te investeren is het logische gevolg van de oproep van paus Franciscus in *Laudato si'*. Global Catholic Climate Movement

Het gemeenschappelijke initiatief vindt plaats dankzij de krachtenbundeling de Wereldwijde Katholieke Klimaatbeweging (Global Catholic Climate Movement). Concreet betekent dit dat alle investeringen in olie, gas en kolen herbekeken worden, zegt een woordvoerder van de beweging. Stefania Proietti, de burgemeester van Assisi en een van de peters van het project, zegt dat die aandacht voor het milieu en groene energie onvermijdelijk ook aandacht vereist voor de armen, die het eerste slachtoffer zijn van de klimaatverandering. Daarom zijn wij van oordeel dat de investeringen in fossiele brandstoffen niet te verzoenen vallen met sociale rechtvaardigheid. Door een verschuiving van de investeringen dragen wij bij tot duurzaamheid, economische rechtvaardigheid en een lotsverbetering voor de armen. Bron: Global Catholic Climate Movement /Christian Today

Vormsel

De werkgroep vormsel is weer volop aan de slag met het plannen van voorbereidingen voor het sacrament van het heilig Vormsel. Samen met de leiders van onze Rock Solid Tiengroep willen we er een leuke, inspirerende, verdiepende en onwijs gave tijd van maken. Samen gaan we kijken naar wie we zijn, wat het vormsel is en natuurlijk wat het geloof voor je kan betekenen in het dagelijks leven. Dit doen we doormiddel van mooie gesprekken, leuke spelletjes en natuurlijk een vormselkamp! Uiteindelijk vindt de vormselviering plaats op pinksterzaterdag 19 mei.

Het aanmeldingsformulier wordt verspreid via de scholen, maar is ook te downloaden via de website: www.martinuscuijk.nl. De eerste info-avond zal plaatsvinden op donderdag 9 november op de pastorie bij de Martinuskerk (Kerkstraat 10, Cuijk). Ouders die hun kinderen inschrijven of geïnteresseerd zijn nodigen wij hier van harte voor uit! Op die avond zal informatie over het project verstrekt worden en zijn ook de data verder bekend.

Werkgroep Heilig Vormsel parochie H. Martinus - Cuijk P.s. voor verdere informatie kunt u altijd terecht bij het parochiesecretariaat.

Vers van de pers

Paus Franciscus nodigt jongeren naar Rome uit
Paus Franciscus heeft in zijn woensdagse audiëntie (van 4 oktober jl.) aangekondigd dat het secretariaat van de Bisschoppensynode in de week vóór Palmzondag in maart 2018 jongeren uit de hele wereld naar Rome uitnodigt met het oog op de voorbereiding van de Bisschoppensynode over jongeren en roeping in oktober 2018.

Ik nodig voor deze bijeenkomst jongeren uit de hele wereld naar Rome uit, of ze nu katholiek zijn of tot een andere Kerk of geloofsgemeenschap behoren of zelfs niet-gelovig zijn. Dit initiatief is een onderdeel van de voorbereiding van de Gewone Algemene Bisschoppensynode van oktober 2018, sprak de paus tijdens zijn traditionele groet aan de gelovigen op het Sint-Pietersplein de jongeren rechtstreeks toe.

Zo wil ik hun stem, gevoeligheden, overtuigingen, twijfels en kritiek beluisteren, voegde Franciscus eraan toe. Hij zei vastbesloten te zijn om de jongeren nauwer bij de voorbereiding van de Bisschoppensynode over Jongeren, geloof en roeping te betrekken. De jongerenontmoeting vindt plaats van 19 tot 24 maart 2018. Bron: I.Media/SIR/kerknet

Gerarduskalender 2018

uit Wittem

elke dag een beetje spirit!



Nu één kalenderschild met twee keuzes!



op de voorkant:

elke dag een spreuk om de dag goed mee te beginnen

op de achterkant:

moppen
gedichten
bezingingsteksten
puzzels
informatie

€ 7,00

te koop bij:

Pastorie H. Martinus
Kerkstraat 10
5431 DS CUIJK

Ma. Di. Wo. en Vr. van 10.00 tot 13.30 uur



Paus Franciscus tijdens de audiëntie op woensdag
© SIR/Marco Calvar



Wie is bang voor de wolf?



De oktobersite is weer helemaal in het nieuw! Het thema is **WIE IS BANG VOOR DE WOLF?** Er staat een spannend verhaal centraal: Franciscus en de wolf die het dorpje Gubbio doodsbang maakt. Hij wordt door Franciscus van Assisi op wonderlijke wijze getemd. De wolf is een dier waar je lekker bij kan griezelen (met een knipoog naar de Kinderboekenweek). Maar hij staat bij Franciscus - en in sprookjes zoals Roodkapje en zelfs in de Bijbel - voor méér dan alleen een wild dier. Waar- aan denk je bij de wolf? Zijn dat eigenschappen die je misschien ook in jezelf herkent? Kijk eens in de spiegel: kun je vriendschap met hem sluiten? Lukt het ons om net als Franciscus, de wolf 'broeder' te noemen? Laat je deze maand verrassen door de oktoberkijktafels, de wolf in prentenboeken, de wolf van golfkarton, de wolf in de spiegel, de 'wulf' van een bange peuter en nog veel meer... Durf je? Kijk dan op webpagina: <https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=cm#inbox/15ee1ad63a8431a4>

Veel plezier en groetjes van Tim, Ellie, Nelleke, Ruth en Marjet!

Inschrijven Eerste Communie

Het nieuwe werkjaar is van start en ook de voorbereidingen voor de Eerste Heilige Communie zijn van begonnen. De uitnodiging en het inschrijfformulier zijn verspreid via de scholen en onze website!

Dit schooljaar zal de Eerste Heilige Communie plaatsvinden op **zondag 15 april 2018**. Voorafgaand is er voor de communicanten een leuk en interactief voorbereidingstraject waarbij ze meer zullen ontdekken over het katholieke geloof, hoe je dat samen met anderen kunt beleven en hun eerste Communie.

Op **maandag 30 oktober om 20.00 uur** is de **ouderinformatieavond** in de pastorie van de Martinuskerk (Kerkstraat 10). Op deze avond zal de werkgroep u meer vertellen over de voorbereidingen op de Eerste

Communie en daarbij behorende kinderbijeenkomsten. Zowel ouders die al weten dat hun kind de Eerste Communie gaat doen, als ouders die geïnteresseerd zijn, zijn van harte uitgenodigd.

De eerste datum om alvast te noteren in de agenda is de startbijeenkomst voor kinderen op woensdag 15 november. Ouders die hun kinderen hebben ingeschreven, ontvangen hiervoor nog nadere informatie.

Ouders kunnen hun kind al inschrijven met het inschrijfformulier, wat via school is verspreid en is te vinden op de website www.martinuscuijk.nl. **Communicanten kunnen ingeschreven worden t/m 7 november 2017.**

Voor vragen of informatie: communie@martinuscuijk.nl

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Martinusviering

Op **zaterdag 11 november 2017 om 18.00 uur** vieren we weer samen met heel veel kinderen het **Martinusfeest** van de Parochie Heilige Martinus in de Sint Martinuskerk in Cuijk met een lampionnenoptocht. We eindigen bij de Martinusvuurkorven met warme chocolademel en marshmallows.

Op verzoek van Sint Maarten wordt er tijdens de viering **fruit ingezameld voor zieke mensen in onze parochie**. Hiervoor kunnen kinderen fruit (vers of uit blik) meenemen naar de kerk. Na de viering en bij droog weer is er een lampionnenoptocht en zal Sint Martinus de vuurkorven aansteken.

Om kinderen in de gelegenheid te stellen met een mooie lampion deel te nemen aan de lampionnenoptocht organiseert kinderwerk Parochie Heilige Martinus **een knutselmiddag** waar kinderen een mooie lampion kunnen maken. Het knutselen begint om **16.00 uur**. Aansluitend aan het maken van de lampionnen en voorafgaand aan de viering is er een **eenvoudige maaltijd** voor de kinderen en de ouders die geholpen hebben met knutselen

Aanmelden voor de knutselmiddag en de maaltijd kan voor 9 november a.s. via info@martinuscuijk.nl. Het maken van de lampionnen vindt plaats in de Sint Martinuskerk in Cuijk. Het zou fijn zijn als je je eigen schaar en nietmachine meeneemt.

Het deelnemen aan de viering en de lampionnenoptocht is op eigen gelegenheid.





Viering parochiezaal Jozef



Onderweg naar nieuwe MFA



Refresh met Jong Bisdom Den Bosch



Bedank-eten na ontmanteling Jozefkerk



Maria ten hemel-opneming Katwijk



Startbijeenkomst JBDB Lourdes in Katwijk



Paddenstoelen kerktuin Martinus Cuijk

Foto: Doriën Heijl



Maria ten hemel-opneming Katwijk



Ontmanteling dak Jozefkerk